

Kære alle sammen

Så er det 2020. Og vi er godt i gang med en af nytårstraditionerne her i Veksø, Nytårskur på Veksø Skole.

Og jeg er glad for igen at få lov til at få ordet her til nytårskuren. Denne gang som nu rigtig valgt oldermand. Så igen i år har jeg kunne bruge lidt af min juleferie på at tænke på, hvad man så skal sige. Og det er faktisk en god ting, - at skulle spekulere lidt over året der er gået, og året der kommer.

Både i relation til vores skole, til vores by, men også lidt over livet i almindelighed.

Så derfor jeg vil tale lidt om skolen selvfølgelig, og om Veksø som by, og så vil jeg slutte af med at tale om store problemer – og små skridt.

Men Veksø Skole først.

Hvor er det rart i år at kunne stå på en skole med hele 7 årgange, da vi nu også har en 6. klasse på skolen. Det er godt for skolen og for Veksø.

Jeg håber også, at det går godt med at foretage de justeringer, der er nødvendige, når en skole -der før var til yngre børn– nu også skal være et godt og sejt sted for større børn!

De planer blev der jo nok vendt lidt op og ned på her i sommer, da skolen desværre brændte. Ikke helt heldigvis, men alligevel en frygtelig begivenhed, selv om ingen kom til skade.

Men hvor er jeg glad for, at det lykkedes at finde plads til alle børn her i Veksø, for det skulle jo gå stærkt, der lige før skolestart. Så jeg er glad for at det kunne lykkes ved at rykke sammen og bruge lokalerne i hallen.

Vi var i hvert fald nogle Veksøborgere, der hurtigt kunne se gode anvendelsesmuligheder for de lokaler, vi ellers havde ovre i hallen.

Og hvor er jeg også glad for, at det hele faldt på plads med planerne for genopbygning af skolen, og så må I jo se, om det kan blive anledning til at tænke lidt nyt. Det ville jo være fint og oplagt, hvis det kan lade sig gøre.

Bl.a. fordi der er forskel på at drive skole for 25 år siden og så nu, og derved også på, hvordan man har lyst til at indrette sig. Også fordi der netop er forskel på kun at have mindre små børn og så også større børn i 5. -6. kl.

Det var lidt om skolen, så vil jeg sige lidt om Veksø by.

Her har det jo været et ret stille og roligt år, i hvert fald set fra Borgerlaugets side.

Men jeg vil gerne lige genopfriske, hvad Veksø Borgerlaug egentlig er for en størrelse, og hvorfor det er vigtigt, at vi i Veksø har et borgerlaug.

Veksø Borgerlaug er Veksøs talerør i Egedal Kommune, og det er vi, fordi vi er en paraplyorganisation for alle boligforeninger i Veksø.

Uanset hvor, eller hvordan, man bor i Veksø, så er man repræsenteret i Veksø Borgerlaug.

Veksø Borgerlaugs bestyrelse består af repræsentanter fra alle grundejerforeninger, andelsboligforeninger osv.

Og det er ret unikt, og giver stor demokratisk tyngde.

Konsensus, enighed, er målet. Og hvor vi ikke kan blive helt enige, så udtaler vi os i overensstemmelse med de holdninger, der er.

Veksø Borgerlaug lyder måske lidt støvet, og selv om jeg er blandt de yngre, så er vi er skam moderne med både hjemmeside og facebookside, og vi passer rigtig godt ind i nutidens Veksø og Egedal. Synes vi da selv 😊

I kender Veksø Borgerlaug fra bl.a. juletræstændingen, men vores primære rolle er at være talerør for Veksø. Derudover har vi en koordinerende funktion, på tværs af de mange foreninger, der i byen. Og faktisk har vi i år et større arrangement, hvor vi er med til at markere 100 året for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark – det sker søndag den 14. juni.

Veksø Borgerlaug vil gerne være med til at udvikle Veksø i en god retning, når der er forslag på bordet, som vedrører Veksø.

Og det er selvfølgelig nu især Egedal Kommune, vi gerne vil være i en god dialog med, da vi er afhængige af, hvad Egedal får af idéer og kommer med af forslag.

Vi ønsker at være en konstruktiv sparringspartner, som gør gode ideer endnu bedre, eller som måske kommer med andre gode ide, først eller undervejs i processen.

For et år siden vedtog Egedal Kommune en ny planstrategi, og den havde bl.a. fokus på lokale potentialer i de mindre bysamfund, og det var, og er, vi rigtig glade for.

Og her er det, at vi med glæde kan støtte Egedal Kommunes ambition om at opretholde serviceniveauet i de mindre bysamfund med institutioner, og skoler.

For det er helt afgørende for Veksø, at byen har både daginstitutioner, klub og skole. Derfor er det også godt, at skolen er udvidet til 6. kl., så skolen har et større elevgrundlag, og derfor er mere bæredygtig.

Og da elevgrundlaget er vigtigt for skolen, og da Veksø er stationsnær og derved naturligt udviklingsområde, så er vi overordnet set positiv over for udbygning syd for banen. Veksø er lidt delt i spørgsmålet, men holdningen er skiftet, især af hensyn til skolen bevarelse.

Men det skal være på en måde, som arkitektonisk passer til byen, og integreret med resten af byen.

Så Karsten, når I når til at tænke på Veksø, så sig til, - vi er klar! Og faktisk kan jeg forstå, at Planudvalget skal drøfte byudviklingen i bl.a. Veksø. Så husk, bare sig til.

Og så vil jeg slutte af med at tale om store problemer, og små skridt.

Og store problemer er der nok af i verden, og i Danmark. Krige, fattigdom, klimaudfordringer, bl.a.

Desværre kan ingen af os løse de store problemer alene. Selv om vi solgte vores biler, blev vegetarer og kun holder ferie i haven, ja så ville det ikke være nok til at redde vores klode. Og sådan er det hele raden rundt.

Men skal vi så give op, gøre ingenting? Nej selvfølgelig ikke, og her kommer de små skridt ind i billedet. Mange små skridt, i fællesskab, så gør det en forskel.

- Og det gælder i mange sammenhænge.

Som forældre kan vi - fx - lidt flere gange spørge lidt mere ind, når vores små uskyldigheder giver al skylden for en konflikt, til andre. Der er flere udlægninger af alle konflikter, og det er sjældent, at en konflikt er mindre dagen efter, når fx begge parter hver især hjemme har fået ret og lutter opbakning hos deres forældre...

Det ville være godt for bl.a. trivslen i skolen, men det ville også være godt og sundt for vores børn, og gøre os til endnu bedre forældre.

Som borgere kan vi lidt oftere give en hånd til den ældre nabo, eller gøre en indsats som frivillig, hvad enten det er i klasserådet, grundejerforeningen eller som fodboldtræner. Måske i en bestyrelse, måske som suppleant, eller ved at bage en kage, eller bare dukke op?

Mit håb for 2020 er, at vi som borgere og by, børn og forældre, unge og ældre, tager flere af de små skridt i de rigtige retninger. Og jeg ønsker at vi tager ansvar for og bidrager til de sammenhænge vi indgår i, både skolefællesskabet og vores byfællesskab her i Veksø.

Vi er afhængige af fællesskaber, og de lever af de mange små skridt og af viljen til at gøre en forskel.

Med de ord ønsker jeg alle et rigtig godt nytår, og skål!