

Kære alle sammen

Så er det 2019. Og vi er godt i gang med en af nytårstraditionerne her i Veksø, Nytårskur på Veksø Skole. Og det er altid rart at være tilbage på Veksø Skole!

Og jeg er rigtig glad for igen at få lov til at få ordet her til nytårskuren. Denne gang ikke som formand for skolebestyrelsen, for det klarer Anne jo fantastisk.

Men jeg vil gerne starte med, som Annes forgænger, at takke vores borgmester Karsten Søndergaard, og hans byråd og måske især Skoleudvalget for, trods økonomiske begrænsninger, at forsøge at prioritere vores skoler.

Men denne gang står jeg her på vegne af Veksø Borgerlaug. Oldermann er jeg ikke, ikke formelt endnu i hvert fald. Jacob Sterling, som først tog en tørn ved at være drivkraften bag Veksø Skoles Venner, og som siden har været oldermann, dvs. formand for Veksø Borgerlaug i 5 år, har ønsket at give stafetten videre.

Så spørgsmålet er åbenbart: Hvad gør man ikke for at få lov til at holde tale ved Veksø Skoles nytårskur?

Når man ikke har børn i folkeskolen mere, så er en tjans i Borgerlauget jo oplagt!

Sådan er det selvfølgelig ikke. Men hvor jeg andre år har haft fokus på Veksø SKOLE, så har jeg nu mere fokus på Veksø som by.

Men oldermann.... Jeg kan huske, at Jacob var lidt mellemfornøjet med titlen, lidt støvet lyder det, -"ol-der". Men hvor hans bekymring var, om han var gammel nok, så har jeg det jo sværest med olderman-
MAND...

Her kunne jeg jo hejse kønsflaget og sige MeToo, eller rettere NotMe! Men jeg har valgt ikke at være krænket, og i stedet for fokusere på den smukke tradition bag titlen.

Eller også er det fordi, at "olderfrue", eller "olderkone" lyder endnu værre! Og "oldfrue" duer jo heller ikke, med mindre jeg vil til at vaske sengetøj.

Så derfor får Veksø nok en ny oldermann i næste måned, og det bliver mig.

Det bliver et nyt kapitel, og det vil jeg markere med at genopfriske, hvad Veksø Borgerlaug er, og hvorfor det er vigtigt, at vi har et borgerlaug.

Veksø Borgerlaug er Veksøs talerør i Egedal Kommune, og det er vi, fordi vi er en paraplyorganisation for alle boligforeninger i Veksø.

Uanset hvor, eller hvordan, man bor i Veksø, så er man repræsenteret i Veksø Borgerlaug.

Veksø Borgerlaugs bestyrelse består af repræsentanter fra alle grundejerforeninger, andelsboligforeninger osv.

Og det er temmelig unikt, og giver en stor demokratisk tyngde. Antal boliger bestemmer stemmevægten, men det kendetegner Borgerlauget, at vi ikke stemmer så meget, men i stedet forsøger at blive enige.

Konsensus, enighed, er målet. Og hvor vi ikke kan blive helt enige, så udtaler vi os i overensstemmelse med de holdninger, der er. Pointen er her, at konsensusprincippet ikke skal blive en spændetrøje, som gør det umuligt at have en holdning, med mindre alle er helt enige.

Nu sidder vi jo ikke længere under et egetræ på hver sin sten, som vi har set i film fra dengang, der var fæstebønder, og da oldermænd havde deres storhedstid.

Nej vi er skam moderne med både hjemmeside og facebookside, og vi passer rigtig godt ind i nutidens Veksø og Egedal. Synes vi da selv 😊

I kender jo Veksø Borgerlaug fra juletræstænding og andre arrangementer, men vores primære rolle er netop at være talerør for Veksø. Og det var også derfor, at Veksø Borgerlaug opstod i sin tid.

For kommuner får jo ideer, sådan har det altid været, og typisk synes alle jo ikke, at alle idéer er lige gode.

Og nu skal I høre en lille historie, som også har en fin morale, synes jeg.

Stenløse Kommune udskrev i 1971 en arkitektkonkurrence om udbygning af Veksø. Arkitektkonkurrencen lå i tråd med et forslag fra Egnsplansrådet, ja det var der noget der hed, og forslaget indebar en masse boligblokke, og meget høje bebyggelsesprocenter.

Se det var ikke noget, man kunne lide i Veksø.

Men når nogen får en dårlig idé, hvad skal man så gøre? Og især når disse "nogen" har magt, som kan gøre deres idé til virkelighed?

Skal man blive sur, og råbe op og brokke sig? Eller skal man protestere OG gå i dialog, og få indflydelse, og forsøge at gøre idéen til en god idé?

Politikerne valgte heldigvis et projekt, som skulle passe til den oprindelige gamle landsby. Og byens borgere takkede ja til invitationen om at være med til at udforme vinderforslaget til den fine udbygning, med grønne kiler og lav og harmonisk bebyggelse, der hænger så fint sammen med det gamle Veksø.

Og efter al den aktivitet og intern afklaring i byen, og dialog med kommunen, så blev Veksø Borgerlaug etableret i 1987 i sin nuværende form.

Veksø Borgerlaug vil altid gerne være med til at udvikle Veksø i en god retning.

Vi vil også altid gerne være en god sparringspartner, når der er forslag på bordet, som vedrører Veksø.

Og det er selvfølgelig nu især Egedal Kommune, vi gerne vil være i en god dialog med, da vi er afhængige af, hvad Egedal får af idéer og kommer med af forslag.

Men selv dårlige forslag kan føre til noget godt. Et eksempel herpå er den nuværende "omfartsvej", som fører trafikken uden om Veksø. Stenløse Kommune foreslog for vel 15 år siden, at alle bilerne skulle køre ad Maglehøj Alle, som skulle forlænges op til Frederikssundsvejen. Men det synes min nabo var en rigtig dårlig ide, for det var lige der han boede, og der hans børn cyklede.

Så han fik, hvad han syntes var en bedre ide, og en bekendt tryllede hans køkkenbords-skitse om til et tjekket forslag, og vupti!

Ideen blev til den vejføring, vi har i dag.

Men vi skal som borgere huske på, at kommuner ikke får dårlige ideer for at genere nogen.

Hvad der er gode ideer for nogen kan opfattes som dårlige ideer af andre. Og det er derfor, at dialog, men især også gode alternative ideer, er så vigtigt.

Og det er moralen i min lille historie. Hvis nogen får en dårlig idé, så gælder det om at gå i dialog, og være en konstruktiv sparringspartner, som enten gør dårlige ideer bedre, eller som måske kommer med en anden god ide, først eller undervejs i processen.

Nu står vi på Veksø Skole, så jeg vil lige vende tilbage til netop Veksø Skole, som har en væsentlig rolle i forbindelse med en vigtig opgave for Veksø Borgerlaug: At afgive høringssvar til Egedal Kommune.

Og aktuelt er vi ved at udarbejde Veksøs høringssvar om Egedal Kommunes forslag til Planstrategi for 2019.

Forslaget indeholder en masse interessante visioner og tanker om fællesskab og fleksibilitet, udvikling og identitet, og om miljø og ansvarlighed. Tanker, hvor vi sagtens kan se Veksø bidrage og være med.

Især er der også fokus på lokale potentialer i de mindre bysamfund, og det er vi rigtig glade for. Vi har masser af potentiale, synes vi!

Og her er det, at vi med glæde kan støtte Egedal Kommunes ambition om at opretholde serviceniveauet i de mindre bysamfund med institutioner, og skoler.

For det er helt afgørende for den positive udvikling i Veksø, at byen har både daginstitution, klub og skole. Derfor er det også ekstremt positivt, at skolen er udvidet til 6. kl., så skolen har et større elevgrundlag, og derfor er mere bæredygtig.

Og da netop elevgrundlag er vigtigt for skolen, og fordi Veksø er stationsnær og derved et naturligt udviklingsområde, så gør vi også opmærksom på, at Veksø overordnet set er positiv overfor udbygning syd for banen.

Det skal dog være på en måde, som passer til byen arkitektonisk set, og så en ny bydel integreres godt med byen. Veksø er lidt delt i spørgsmålet, men holdningen er skiftet, primært af hensyn til skolen bevarelse.

Så fremfor at være sure og sige nej til alt, så vælger vi som by udviklingen. Og vi vælger at ville påvirke udviklingen, så det bliver vores udvikling, og ikke noget, vi får trukket ned over huset.

Så vi inviterer Egedal Kommune, og alle der har tanker om Veksø, til dialog og udveksling af idéer.

Mit håb for 2018 er, at vi som borgere og by, børn og forældre, unge og ældre, vælger dialog, engagement og fællesskab.

Og jeg ønsker at vi tager ansvar for og bidrager til de sammenhænge vi indgår i, både skolefællesskabet og vores byfællesskab her i Veksø.

Vi er afhængige af fællesskaber, hvad enten det er skoler, byer, idrætsforeninger, borgerlaug eller byråd, og de har alle især én ting til fælles:

De lever af engagement og viljen til at gøre en indsats, fordi man vil gøre en forskel, og fordi man synes, at det er rigtigt og vigtigt at man gør det.

Og til alle, som gerne vil bakke op om vores lille perle af en by, så husk, at der er flere steder at give en hånd. Og hvis man har en god idé som kan gøre Veksø til en bedre by, på kort eller lang sigt, så del den gerne med din nabo, eller hvem der nu kan bære den videre.

Det er aktive borgere, der har skabt Veksø som vi kender byen, men verden stopper ikke her, og der er altid behov for aktive borgere.

Med de ord ønsker jeg alle et rigtig godt nytår, og skål!