

# Oldermandens tale ved Nytårskuren for Veksø Skole

## på Veksø Kro den 14.januar 2003

Tænk, at evne at invitere til en så flot fest som denne, samtidig med at ens eksistens er truet. Tænk, at evne at invitere gæster, som ønsker at udradere én. Dét overskud finder man kun, når man har en stærk personlighed og kultur; når man ved at dét man står for - dét arbejde som man udfører - har kvalitet og betydning, og at de, som vil én til livs, tager grueligt fejl.

Det er vanskeligt at være politiker med ansvar for at få det hele til at hænge sammen. Dét kan kloge borgere godt forstå. Og det er en ejendommelig oplevelse at få en liberal regering, som indfører centralisme og planøkonomi på det kommunale område, og fratager kommunerne muligheden for selv at bestemme deres beskatningsprocent. Vi borgere forstår godt, at dét giver vore byrådsmedlemmer nogle vanskelige bindinger. Dog må mange borgere nok undre sig over, at man lige netop i dén låste situation, som man derved er kommet i, opprioriterer en oprydning i et årgammelt kloakregnskab og gennemfører en kostbar ombygning af Rådhuset.

Det er bedrøveligt, at vi borgere er kommet til at vælge nogle politikere, som kan finde på at lukke 2 velfungerende skoler. Det er næsten endnu mere bedrøveligt, at disse politikere beslutter det - og melder det ud - uden at få dén tanke, at lovgrundlaget for skolelukninger skal undersøges. Hvis det ikke var så alvorligt, kunne man fristes til en morsomhed om, at: ”de politikere skulle da vist have deres skolepenge tilbage”.

Ved vedtagelsen senere i efteråret 2002 af Kommuneplanen, som beskriver politikernes ønske til Kommunens fremtid indtil 2012, har politikerne yderligere vanskeliggjort sagen for sig selv. Kommuneplanen beskriver jo nemlig en bevarelse af den nuværende skolestruktur ! Så også dér har man skudt sig selv i foden og afsløret et dårligt overblik. Som borger spørger man sig selv, om de mon nu vil lave en ny Kommuneplan for at få skoen til at passe ?

Veksø er ikke bare et sted man tilfældigvis bor. Veksø er et lille velafgrænset og velfungerende samfund. Mange har valgt at bosætte sig i Veksø for at få del i disse kvaliteter,

med udsigt til det åbne landskab til alle sider. Mange har også valgt at bosætte sig i Veksø, fordi der hér er en lokal skole for de første klassetrin. Mennesker, som tiltrækkes af disse kvaliteter, og som træffer sådanne valg, er typisk højt uddannede ressourcestærke familier. Det synes politikerne helt at glemme, eller de vælger helt at se bort fra det.

Politikerne synes at være ligeglade med Slagslundes og Veksøs særlige kvaliteter og identitet og kultur. Er politikerne virkelig så kulturløse, at de ikke kan se, hvor væsentlig en kulturbærer en skole er for en lille by som Veksø? Skam få dén blinde, som mener at Rembrandt er uden betydning.

Veksø Borgerlaug er jo en paraplyorganisation for alle byens boligforeninger. Traditionelt arbejder Borgerlauget med emner som trafikforhold, byens vedligeholdelse, boligudvikling og lignende. Og sædvanligvis har vi et rigtigt godt samarbejde med Byrådet og embedsmændene om disse ting.

Da Skolesagen var på sit højeste - lige inden luften gik af ballonen - besluttede Veksø Borgerlaug at vi ville gå aktivt ind i Skolesagen: Vores lille by skal man ikke angribe på dén måde. Dét var en principbeslutning, og Borgerlauget er parat til støtte og kamp, hvis emnet skulle dukke op igen.

**Hermed vil jeg ønske Veksø Skole, og alle som holder af Skolen, og som støtter den, et Godt Nytår og alt godt i fremtiden.**