

## Oldermandens tale ved Nytårskuren på Veksø Skole den 7.januar 2009

"Veksø er en ganske særlig by, i næsten enhver henseende. Veksøs udbygningshistorie, og den måde, hvorpå byen ligger smukt og velafgrænset i det flotte kuperede landskab, er helt unik. Veksøs udbygningshistorie, og den måde, hvorpå byens borgere tog imod tilflytterne, og inddrog dem i byens liv og sammenhold, er helt unik."

Nogenlunde således har jeg også tidligere indledt min Nytårstale. For at minde os alle sammen om, at Veksøs udbygningshistorie er helt speciel, og at de Veksø borgere, som bor i de nye kvarterer, derfor ikke bor i en tilfældig parcelhusudstyknings, (fordi det var jo første gang i Danmark, at man helt konkret gennemførte et vinderprojekt om en gennemarbejdet og vel gennemtænkt udbygning af et område), og ikke mindre for også at minde os om alt dét, som de tilflyttede borgere skylder de oprindelige Veksø borgere, da disse i forbindelse med al ståhejen omkring udbygningen af Veksø, besluttede at få det bedste ud af situationen ved at inddrage de nytillflyttede borgere i byens liv.

Men sammenhold og fællesskab, foreningsliv og demokrati overlever ikke af sig selv. Det skal næres. Hvem kan gøre det ? Det kan kun vi selv. Det kan kun menneskene selv. Det nytter ikke noget at sætte sig med hænderne i skødet, og forvente at andre skaber mening og indhold og demokrati. Det er afgørende for kvalitetene i Veksø, og for livet i Egedal Kommune, ja, for samfundet i det hele taget, at borgerne er aktive medspillere i alt hvad der rører sig.

Det gør man ved at følge aktivt med i dét, der foregår omkring én. Det gør man f.eks. ved ikke at nøjes med nettet og TV som nyhedskilder. Det gør man f.eks. ved at lytte til Radioens P1. Det gør man f.eks. ved at læse aviser (og hér tænker jeg altså ikke på gratisaviserne). Det gør man ved at engagere sig i foreninger og aktiviteter. Det gør man ved at gå i dialog med politikerne om vores nye Kommuneplan, som der fremlægges forslag til i dette forår. Og det gør man også i høj grad ved at interessere sig for kommunalvalget i november 2009. Igen ved dette kommunalvalg indbyder Veksø Borgerlaug til et godt gammeldags vælgermøde. Håbet er, at Borgerlauget på denne måde understøtter demokratiet og levende menneskers debat med hinanden, om den fremtid, som vi ønsker hér i vores by, og i vores nye kommune.

De fleste Veksø borgere har gode muligheder for et godt og mangfoldigt liv. Jeg håber, at denne mulighed for at være tolerant og rummelig vil vise sig, når vi skal leve sammen med de medborgere, som snart flytter ind i My Home. Ejendommen omdøbes til Broen, fordi der dér fremover skal bo borgere fra Egedal Kommune, som efter forskellige og alvorlige sociale problemer, aktivt ønsker at bygge bro tilbage til en normal tilværelse. Jeg håber virkelig, at Veksøs borgere viser plads til forskellighed, og tager godt imod disse medborgere, som ikke har været lige så dygtige, eller lige så heldige, i livet, som de fleste af os andre hér i lille overskuelige Veksø. Lad ikke misforståelser og angst for dét, som er lidt skævt og anderledes, fortære det overskud, som vi i Veksø bør kunne udvise.

Vi taler meget om, at vi er i økonomisk krise. For mange af de virksomheder og de familier, der rammes, er det bestemt meget ubehageligt. Dog kan man måske tillade sig at udtrykke dét håb, at den økonomiske opbremsning, som vi tvinges til, kan give anledning til nogle eftertanker om, hvad det egentlig er, vi har gang i. Hvordan er det egentlig, at vi prioriterer vores tid og kræfter ? Burde karriere og materielle goder måske nedprioriteres lidt, til gengæld for opnåelse af mere samvær og nærvær ? Det er vel vigtigt at være til stede hér og nu ? - ikke mindst når man har børn, eller har med børn at gøre. Hvorfor skal vi hele tiden være på vej til noget andet ? Hvorfor skal vi være forandringsparate ? Ville det måske være klogere og sjovere at være forundringsparate ?

Livet er rigt og spændende, hvis man holder sig åben og tillidsfuld, nysgerrig og forundringsparat. Et årsskifte giver anledning til tanker om den kommende tid, om hvad der vil ske, og hvad vi selv bør kunne bidrage med. Når vi mennesker har med hinanden at gøre, så holder vi altid lidt af den andens skæbne i vores hånd. Vi er delvis hinandens skæbne. Vi er forpligtede på hinanden. Når vi ønsker hinanden "Godt Nytår", så skal vi mene det alvorligt, og vi skal prøve at hjælpe hinanden til, at det faktisk bliver et godt nyt år.

**I håb om at Veksø Borgerlaugs virke fortsat vil kunne mærkes til gavn for Veksø, tillader jeg mig hermed at ønske Veksø Skole og alle hér et godt år 2009.**