

Oldermandens tale ved Nytårskuren på Veksø Skole den 13.januar 2004

Veksø er ikke noget særligt ! En lille gammel landsby, som blev kraftigt udbygget over nogle ganske få år i 1970'erne og -80'erne. Hvor spændende kan dét være ? I dette tilfælde er det blevet spændende, fordi man udbyggede efter en stram plan, efter en langvarig dialog med den gamle landsby. Dette skabte grobund for samtale og samarbejde mellem de gamle Veksø-borgere og tilflytterne, således at en særlig Veksø-identitet blev skabt, og således at mange af de ny Veksø-borgere gik ind i byens liv og traditioner.

Veksø er nemlig en rigtig kulturby ! Nok ikke i den finkulturelle betydning, men i dén betydning, at hér er mange muligheder for at deltage i lokale aktiviteter med andre Veksø-borgere. Hér er god mulighed for at få indflydelse på lokale forhold. Hér er det meget let - ja, nærmest uundgåeligt - at lære andre mennesker at kende. Derfor står man også sammen om de kulturbærende institutioner, og føler sig antastet på sin identitet, og reagerer derfor stærkt, når f.eks. Skolens eksistens trues.

Skolesagen var en ny slags konflikt for Veksø Borgerlaug, der ellers mere plejer at arbejde med trafikforhold, byens vedligeholdelse, boligforeningernes forhold o.l. Hér fik Borgerlauget øjnene op for forpligtelsen til at udvide synsfeltet og forholde sig til byens kultur og dannelse. Det er dog ikke Borgerlaugets sag at gå ind i debatter om pædagogiske principper og retninger - og vi har fuld tillid til, at Skolen er kommet langt videre end til rundkredspædagogikken.

Da Byrådet begyndte at tale om at lukke Veksø Børnehave, gik Borgerlauget således også ind i en argumentation med politikerne - altså ikke om pædagogik - men vi anførte at det nok ville være en bedre idé at renovere Veksø Børnehave, og åbne op for en idé-debat om anvendelsen af Skibstedgårds bygninger og udearealer.

Disse 2 sager danner baggrund for, at Veksø Borgerlaug fremover vil prøve at finde kræfter til at holde sig i bedre kontakt med byens institutioner og foreninger, således at vi ikke bare kan sige at vi udgør en lyttepost og et talerør for byen, men at vi også prøver at blive et bindemiddel som

bidrager til at få byen og dens ønsker og aktiviteter til at hænge sammen og udvikle sig på bedste måde.

Veksø er en dannet by ! Hvor man har tolerance og overskud til at tage imod de mennesker som til sommer flytter ind i Handicapboligerne ved Stationen. Også forholdet til personalet og beboerne hér udvider Borgerlaugets virke. Det er berigende at mærke at vore nye naboer glæder sig til at komme til Veksø, og at de forventer et tæt samspil med Borgerlauget og med byen i det hele taget.

Veksø Borgerlaug glæder sig også over at se Kirkens flotte nye Hus. Vi imødeser at der hér vil blive indbudt til mange seriøse og spændende arrangementer, som vil give os den fine oplevelse af, hvor meget mere kvalitet og livsglæde der er ved samtale og gode oplevelser sammen med andre mennesker, end der er ved nok så smarte og imponerende kommunikations-teknologier.

Vores kloge Dronning (som selv skriver sine taler) var jo i sin Nytårstale inde på disse tanker om hvad nærhed og samtale betyder for kvaliteten og kernen i vore liv og i livet med hinanden. Vi, der er så heldige at bo i Veksø, kan let forstå hvad hun mener, og vi har, mere end mange andre, rige muligheder for at leve og dyrke samtale og nærhed.

Hermed vil jeg ønske Veksø Skole, og alle som holder af Skolen og af Veksø og livet i Veksø et Godt Nytår og alt godt i fremtiden.